

מיזם תנו לגדול על שקט מגיע להרצוג

הורים אמיצים בוחרים טלפונים בטוחים



הורים יקרים שלום,

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ליוזמה שכבר פועלת בהצלחה בלמעלה מ-160 בתי ספר בכל רחבי הארץ - יוזמת הטלפונים הבטוחים. הגיע תורנו להצטרף!

אנו מציעים שכאשר יתעורר הצורך לרכוש טלפונים לילדים, נקנה להם טלפונים פשוטים-בטוחים.

המטרה שלנו היא לדחות את ההתמכרות של ילדינו למסך ולייצר להם עולם קצת יותר נעים, יותר בטוח, יותר תמים. בואו ניתן להם להיות ילדים: להסתכל אחד לשני בעיניים, לשוחח עם חברים, לרוץ, לרקוד, לדמיין, להמציא, להיות מוגנים. רק עוד טיפה. רק עוד כמה שנים ללא הלחץ של כמה לייקים יש לי באינסטוש, מי יצא מהקבוצה בווטסאפ, או למה לא הכניסו אותי לקבוצה...

תמיד יהיו טלפונים חכמים בכיתה. השאלה היא כמה, ומה הסטנדרט.

נכון, רוב הילדים עדיין לא צריכים טלפון. אבל אם נחליט כבר עכשיו על טלפונים פשוטים, אולי מי מכם שכן יקנה בקרוב טלפון לילד שלו יבחר בטלפון בטוח במקום בסמארטפון, בידיעה שלכל החברים גם יהיה כזה בהמשך.

חשוב לנו להבהיר שאנחנו לא מתנגדים לשימוש במסכים - הילדים שלנו צופים בטלוויזיה, גולשים באינטרנט, משחקים בטאבלטים ובפלייסטיישן. כן חשוב לנו לדחות את כניסת המסך שצמוד אליהם מהרגע שפותחים את העיניים ועד הרגע שהולכים לישון - אנו רוצים לדחות את ההתמכרות לטלפון, ואיתה את ההשלכות הבריאותיות ואת ההשלכות הכרוכות בשימוש בווטסאפ, באינסטגרם, באפליקציות למיניהן ובחשיפה לרשת, בגיל כל כך צעיר. למידע נוסף ולפרטים על מחקרים לגבי שימוש בסמארטפונים בגיל צעיר וחומרים נוספים הכנסו לקבוצת הפייסבוק **תנו לגדול על שקט**.

ושכרוב ההורים יחליטו שזה נכון, יש גם אפשרות שנבצע רכישה מרוכזת של טלפונים פשוטים בעלות של 100 ש"ח בלבד למכשיר.

כדי שנצליח, אנחנו זקוקים לרוב. אנו זקוקים להסכמה ולהתגייסות שלכם. כאן מגיע הכוח שלנו כקהילה - לקבל החלטות, וכהורים מעורבים - לקחת אחריות ולייצר את השינוי. נגדיל את מספר הילדים שלא משתמשים בסמארטפונים בגיל צעיר ונדחה את התחלת השימוש בהם. נפסיק לקטר על המצב, ונשנה את המציאות.

בואו נהיה יחד הורים מובילים, אמיצים ואחראיים. בואו נגן על הילדים שלנו.





למה טלפונים בטוחים ?

הם עונים על שני הצרכים שמביאים אותנו לקנות טלפונים חכמים לילדים קטנים מדי: הקשר עם הילדים מצד אחד, ולחץ חברתי מצד שני. אם למרבית הכיתה לא יהיה טלפון חכם, תיחסך קבוצת הוואטסאפ הכיתתית.

מה בעצם אתם מציעים?

אנו מציעים רעיון - רכישת טלפון ראשון בטוח-פשוט לילדינו, ודחייה של רכישת הסמארטפון לגיל מאוחר יותר. רכישת המכשירים המרוכזת מוצעת מטעמי נוחות וחסכון לכולנו.

מתי מתוכננת הרכישה המרוכזת?

גנים וכיתות א':

כשיגיעו לכיתה ב', בזמן המחצית. חשוב לנו להעלות את הנושא עוד היום כדי שמי שבוחר לרכוש לילדיו טלפונים באופן עצמאי, יוכל לרכוש לילדיו טלפונים בטוחים בידיעה שגם לחבריהם יהיו טלפונים כאלה בהמשך הדרך, והם יהיו לא ירגישו חריגים לרגע.

כיתות ב':

הרכישה מתוכננת לחודש XXX הקרוב. הורים לילדים שכבר יש ברשותם טלפונים חכמים ומעוניינים להצטרף ליוזמה ולרכוש לילדיהם טלפונים בטוחים (כדי שיהיו כמו כל החברה), מוזמנים לעשות זאת בשמחה.

למה מדברים על זה עכשיו? זה מוקדם מדי.

הרעיון הוא להעלות את המודעות כבר עכשיו כדי שמי שכן מחליט לרכוש טלפון בזמן הקרוב יוכל לבחור בטלפון בטוח בידיעה שלרוב החברים בכיתה יהיה גם טלפון כזה בעתיד. אחרי שמבצבץ הסמארטפון הראשון אי שם בכיתה ב' קשה מאוד לעצור את התחנונים של הילדים וגם את החשש שלנו ההורים שרק הילד שלי יהיה דחוי חברתי.



עד מתי תצליחו למשוך בלי סמארטפונים?

כמה שנצליח - הרווח הנקי כולו של הילדים שלנו. בתחושת הבטן שלנו, אם נצליח למשוך כך שנתיים, זה יהיה נהדר, והילדים יגדלו על שקט עוד שנתיים. מחיר של טלפון בטוח הוא 100 ש"ח, הרבה פחות ממכשיר חכם, כך שהנזק אינו גדול כך או כך. טלפון ראשון הוא טלפון בטוח!

אני בכלל לא רוצה לקנות סמארטפון לבת שלי.

היוזמה הזו משרתת אותך מצוין - בזכותה יופעל פחות לחץ על הבת שלך ויהיה לך הרבה יותר קל לבחור את המועד הנכון בעיניך לרכישת טלפון בטוח.

לאח הגדול שלו יש סמארטפון. הבטחתי לו שיקבל גם אחד כשיגיע לכיתה ג'.

אפשר להסביר לו בפשטות שכשהאח הגדול היה בכיתה ג' עדיין לא ידעו שלא בריא לתת לילדים בגיל כזה טלפון, והתפקיד שלנו כהורים זה לשמור עליו, וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לא קונים לו את הטלפון החכם. אנחנו יודעים יותר טוב כרגע מה טוב בשבילו. אפשר לחשוב על זה כמו על האופניים החשמליים שהאחים הגדולים היו מקבלים בגיל 13, ואחיהם הצעירים לא יתקרבו אליהם לפני גיל 16.

אבל כבר יש לכמה ילדים בכיתה סמארטפונים. והאמת, לבן שלי יש סמארטפון.

כשלרוב הכיתה יש טלפונים בטוחים, אין תחרות למי מכשיר שווה יותר, ואין קבוצות וואטסאפ וזירה חברתית אונליין, כך שהיוזמה הזו טובה גם עבור הילדים שכבר מחזיקים בטלפונים חכמים.

אי אפשר להילחם בקידמה, בטכנולוגיה. אתם רוצים להשאיר את הילדים מאחור?

אנחנו לא רוצים להילחם בקידמה. להיפך. גם לנו יש הרבה מסכים אחרים בבית והילדים שלנו משתמשים בהם, אבל השימוש בטלפונים חכמים על ידי ילדים בגילאים צעירים מאד בד"כ מוביל לשימוש תכוף ברשתות חברתיות, ומשפיע עליהם פסיכולוגית ורגשית באופן מזיק, כפי שיעידו הורים, מורים ופסיכולוגים. הם נחשפים לאתגרים שקשה מאד לעמוד בהם בגילם, ולא נחוצים בשביל ליישר קו עם הטכנולוגיה. אנחנו מבקשים לנצל את הגילאים המוקדמים האלו לרכישת כישורים חברתיים בלתי אמצעיים, ולחינוך לשימוש חכם ומנוהל באחריות גדולה יותר ברשתות, כשאלה יגיעו במועד מאוחר יותר.

המסכים עוזרים לילד שלי להתפתח, וכדי להפוך לאדם מצליח צריך להתחיל כבר עכשיו.

פרופ' עמיחי המבורגר, מומחה לפסיכולוגיה של הטכנולוגיה: "טכנולוגיה היא לא טוב או רע. אנחנו צריכים לשלוט בה, ילד שמשמש בטלפון רגיל יוכל להיות מבוגר מוצלח. החשיפה בגיל צעיר משפיעה על התפתחות ה-EQ, האינטליגנציה החברתית שלהם. הם הולכים ונעשים סגורים יותר. אנחנו מדברים היום על דימוי עצמי של ילדים, שהופכים נזיריים ובעלי דימוי נמוך. יש לאפשר להם להכיר את עצמם, ואת העולם החברתי".